

Họ và tên HS:.....

Lớp :.....

**ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5**  
**MÔN TIẾNG VIỆT**

Điểm:

(Thời gian làm bài: 60 phút)

**Câu 1:** Em hãy tìm tiếng (chữ) thích hợp điền vào chỗ trống:

a. Mở đầu bằng ch hoặc tr:

- Chúng tôi đến .....trại giữa lúc trời nắng chói.....
- Khi đứng nghiêm.....lá quốc kì, một cảm xúc bỗng.....dâng trong tôi.
- Bụi.....trước ngõ đã.....khuất tầm nhìn của nó.

b. Dùng dấu hỏi (?) hoặc dấu ngã (~)

- Phải.....nhiều mồ hôi, công sức, anh ấy mới.....đạt được như vậy.
- Không gian tĩnh lặng.....có tiếng hát.....trâm cất lên.
- Nhìn thấy con.....câu trong công viên, em gái vô cùng sợ.....

**Câu 2:**

a. Xác định từ loại của những từ được in nghiêng trong mỗi câu sau:

- Những tà áo dài và những bữa cơm rất *Việt Nam* ấy đã làm cho du khách thêm yêu quý *Việt Nam* hơn.

Chúng ta phải biết ơn các vị *anh hùng* dân tộc vì họ tiêu biểu cho một dân tộc *anh hùng*.

b. Xác định từ đơn, từ ghép, từ láy trong hai câu sau:

- Mưa mùa xuân xôn xao, phơi phới. Những hạt mưa mềm mại, rơi mà như nhảy múa ...

**Câu 3:** Xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong các câu sau:

a) Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước ra, và tung tăng trong ngọn gió, nhảy trên cỏ, trườn theo những thân cành.

b) Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh lặng lẽ trôi.

c) Ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng chân người chạy lép nhép.

**Câu 4:** Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:

“*Đồng làng vương chút heo may*  
*Mâm cây tỉnh giấc vườn đầy tiếng chim*  
*Hạt mưa mãi miết trốn tìm*  
*Cây đào trước cửa lim dim mắt cười*”

(Đỗ Quang Huỳnh)

a) Những sự vật nào được nhân hóa ?

b) Tác giả đã nhân hóa các sự vật ấy bằng những cách nào ?

c) Em thích hình ảnh nào ? Vì sao ?

**Câu 5**: Em hãy tả và nói lên tình cảm của mình về một người thân mà em yêu quý nhất.

**Hết**



\*Trình bày bài :0,5 điểm.