

TẢ KHUNG CẢNH HÀ NỘI VÀO XUÂN

VĂN MẪU 7

Đề bài: *Em hãy tả khung cảnh Hà Nội vào xuân.*

Bài miêu tả khung cảnh xuân Hà Nội hay nhất

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán. Thiên nhiên và con người của Thủ đô Hà Nội - đất Thăng Long ngàn năm văn vật đang náo nức chờ đón xuân sang.

Trên những con đường từ ngoại thành dẫn vào nội ô, người và xe nườm nượp. Đường như ai cũng hối hả hơn, vội vã hơn trong lúc năm hết Tết đến. Ở trung tâm thành phố, quang cảnh nhộn nhịp lạ thường. Buu điện, khách sạn, siêu thị, cửa hàng... đều được trang hoàng lộng lẫy bằng những hình ảnh của mùa xuân như cành mai, cành đào... cùng hàng chữ Chúc mừng năm mới.

Chợ Đông Xuân đầy ắp hàng hóa, người mua kẻ bán đông đúc giữa khung cảnh ồn ào, náo nhiệt. Đông nhất là ở dãy bán hàng Tết như gạo nếp, đậu xanh, lá dong, lạt giang, măng, miến, mọc nhĩ, nấm hương, giò chả, Lạp xưởng, rượu, bánh kẹo, mứt và hoa quả...

Nhưng hấp dẫn nhất phải kể đến chợ hoa. Từ những làng chuyên trồng hoa như Ngọc Hà, Nhật Tân, Hữu Tiệp,... hoa tuôn về các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Lược... mỗi lúc một nhiều. Nào hồng, nào cúc, lay ơn, thược dược, mẫu đơn, huệ, cẩm chướng, hướng dương... Dưới làn mưa xuân phơi phới bay, trăm thứ hoa, hoa nào cũng đẹp nhưng nổi bật hơn cả là hoa đào - tượng trưng cho mùa xuân phương Bắc. Những cây đào bích màu hồng sẫm, bông lớn, cánh nhiều trông xa như một khối hồng đầy sức sống. Những gốc đào thế đủ hình đủ dáng phượng múa, rồng bay... Những chậu quất lá xanh quả đỏ sai lúc lỉu, tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc... Thiên nhiên phân định cho miền Bắc cái lạnh mùa đông hợp với những cành đào thắm và đem lại cho phương Nam cái nắng rực rỡ để mai vàng khoe sắc. Thú vị thay ! Hoa mai phương Nam vượt dặm trường gần hai ngàn cây số cũng đã có mặt ở đây, đem sắc nắng vàng tươi tô điểm cho bức tranh xuân Hà Nội thêm rực rỡ sắc màu.

Nhiều cụ già tóc trắng như bông, nâng niu trên tay giò thủy tiên hoặc phong lan vừa mua được với vẻ mặt mãn nguyện. Có cụ chăm chú xem tranh Tết dân gian Đông Hồ rồi giải thích cho những người đứng xung quanh hiểu về ý nghĩa của từng bức tranh gà, tranh lợn, đám cưới chuột, húng dứa, đánh ghen, thầy đồ Cóc...

Mấy năm gần đây người Hà Nội trở lại với thú chơi câu đối và chơi chữ đẹp. Những câu đối chữ Hán, chữ Việt được viết bằng mực Tàu và nhũ vàng trên nền giấy đỏ, nét chữ cầu

kì, bay bướm đủ kiểu, với nội dung nhắc nhở lòng biết ơn, đạo làm người... hoặc cầu mong may mắn. Mua đôi câu đối và cài bức tranh dân gian Đông Hồ treo trong nhà mới thực sự có màu sắc Tết.

Sáng ba mươi, trên bàn thờ gia tiên của mỗi nhà, đèn nên được thắp sáng trung, khói nhang trầm quyện với hương hoa thơm ngát. Phòng khách được bày biện gọn gàng, cảnh đào đặt ở vị trí trang trọng nhất. Mọi người quây quần bên mâm cỗ tất niên, chuyện trò rôm rả. Tưởng như tổ tiên cũng về sum họp với con cháu trong ba ngày Tết. Trên bên lửa cháy đều ở góc sân, nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Đám trẻ nô nao sốt ruột chờ được ném những chiếc bánh bé xíu thơm ngậy và nóng hổi. Xong bữa cơm tất niên, ông bà, cha mẹ lại chuẩn bị mâm cúng giao thừa.

Sau mọi lo toan của công việc làm ăn trong năm và những tất bật mua sắm ngày giáp Tết, người Hà Nội hân hoan đi đón giao thừa. Đêm giao thừa ở Hồ Gươm mang một ý nghĩa thiêng liêng, đậm màu sắc tâm linh đối với người dân Thủ đô. Thời tiết giá rét không làm vội dòng người đến với Hồ Gươm vào khoảnh khắc trời đất giao hòa ; trái lại, nó như một chút men say khiến lòng người thêm rộn rã, băng khuâng. Cái rét cuối đông mang theo chút ẩm ướt vào dịp chớm xuân khiến giao thừa mỗi năm một khác. Năm thì khô ráo, se se lạnh, năm thì lất phất mưa phùn và rét đậm đến cắt da cắt thịt.

Những ngày trước Tết, Hồ Gươm được trang hoàng long lẫy. Hàng cây ven hồ được khoác tấm áo rực rỡ là bằng muôn sắc đèn màu. Khi màn sương bắt đầu buông, Hồ Gươm thấp thoáng như mơ, như thực. Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn uy nghiêm soi bóng trên mặt nước lung linh. Không gian huyền ảo có sức thu hút lạ lùng đối với mọi người.

Quanh Hồ Gươm đông nghịt người. Tiếng reo hò, tiếng cười rộn rã làm ấm cả đêm xuân. Đền Ngọc Sơn cùng các ngôi chùa khác mở cửa đón dòng người vào dâng hương và hái lộc cầu may. Cả trời đất và lòng người đều rạo rực sức sống, tràn ngập hạnh phúc và tin tưởng.

Lắng nghe trong tiếng gió lao xao, ta sẽ thấy bước đi êm ái của mùa xuân. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến thật gần. Trước thềm nhà, trong phòng khách, cây đào, cây quất, bình hồng nhưng thắm đỏ... cũng như đang thức cùng người, háo hức đón đợi chúa xuân.

Giờ giao thừa đã điểm. Tiếng nhạc đón chào năm mới vang lên rộn rã. Chủ tịch nước đọc thư chúc mừng năm mới. Tiếng chuông chùa ngân nga. Bầu trời Thủ đô long lẫy trong vũ hội pháo hoa muôn màu muôn sắc.

Mùng Một Tết - ngày đầu tiên của năm mới nao nức làm sao. Ai cũng ăn mặc lịch sự, đẹp đẽ. Trẻ em xúng xính trong bộ quần áo mới, tung tăng chạy nhảy, nói cười. Tục xông đất và mừng tuổi đã có tự ngàn năm. Có nhà tự xông đất lấy. Có nhà nhờ người quen "tốt

vía" xông đất lấy may. Rồi con cháu chúc thọ ông bà, cha mẹ mừng tuổi, chúc phúc cho con cháu. Hàng xóm láng giềng sang nhà nhau chúc Tết.

Tết Nguyên Đán là một trong những phong tục cổ truyền của dân tộc ta. Tết đến, xuân về là dịp sum họp của gia đình và dòng họ để tưởng nhớ đến công đức tổ tiên ; là dịp mọi người gặp gỡ chia sẻ buồn vui, quan tâm đến nhau và cầu chúc cho nhau đạt được những điều tốt lành. Mùa xuân căng tràn sức sống đem lại niềm tin và hi vọng, mở đầu cho một năm mới với bao điều thú vị đang chờ phía trước !

Bài miêu tả mùa xuân Hà Nội đi vào thi ca

Từ nơi xa xôi quên xưa em đã hẹn thề tặng anh một bài ca mới trái tim em vời vợi nhớ thương em đã thoảng mùa xuân Hà Nội

Hoa đào tươi nở trong nắng mới em yêu anh thêm yêu Hà Nội yêu anh em yêu cả cuộc đời

Hà Nội mùa xuân

Và thành phố trái tim ta đó

Quê hương anh

Nơi sông hồng sóng đỏ

Qua khói lửa đau thương vẫn rạng rỡ... nụ cười gửi về Anh tình yêu Hà Nội

(Mùa xuân Hà Nội – Văn Ký)

Mùa xuân Hà Nội đã trở thành một nét đẹp đẽ trong hồn Hà Nội, xao xuyến bao lòng người để đi vào văn thơ bao đời.

Theo quy luật tự nhiên của vùng đất phía Bắc có 4 mùa xuân hạ thu đông. Đông đi qua, những cơn gió lạnh buốt nhường cho những trận mưa lun phun, hay những ngày hừng nắng thì có nghĩa thời tiết bắt đầu giao mùa. Mùa xuân sắp đến rồi. Mùa xuân Hà Nội cũng đẹp như bao mùa xuân khác trên khắp mọi miền tổ quốc. Những ngày giáp tết, người ta thấy tràn ngập màu sắc của những cành đào thắm tươi. Những cây quýt lừng lừng kín quả vàng rực sóng động. Đâu đó trên đường là những gánh hoa nở rộ xinh đẹp được thu hoạch từ những vùng đất Nhật Tân, Ngọc Hà, Hữu Tiệp chở vào trong Hà Nội bán buôn. Nào cúc, lay ơn, hướng dương, mẫu đơn, thược dược... Thăm hồ Gươm, người ta chú ý đến những cây lộc vừng mọc lên bao nhánh lá non rồi sắc hoa đỏ ti ti rực rỡ. Cây bàng đâm chồi biếc lộc mùa xuân bên lăng Bác. Đường phố Hà Nội được trang hoàng đẹp đẽ để đón xuân về. Không khí xuân lan vào từng căn nhà nhỏ, nào lòng đèn, nào quạt nào đào, ai cũng thấy ấm áp. Đầu xuân, trời vẫn còn rét ngọt. Làn nắng xuân mới hé chỉ

đủ làm ửng hồng đôi má trẻ thơ và lóng lánh những giọt sương đọng trên lá cây hoặc vạt cỏ xanh mướt ven đường.

Xuân về, những vườn đào lại nô nức những nam thanh nữ tú cùng đến để lưu lại nét xuân trước thềm một năm mới về. Họ cũng đua nhau về những con phố cổ, được trang hoàng bởi sắc đỏ ngày tết. Các chợ lớn nhỏ trong thành phố đều đông nghịt người. Chợ Đồng Xuân, chợ Ngọc Hà, chợ Bưởi, chợ ô cầu Dền...Chợ Tết có một sức hấp dẫn lạ thường. Người ta đi chợ Tết tuy chen chúc kẻ bán người mua nhưng ai ai cũng háo hức cho một ngày đi chợ tết, mang về cho gia đình rất nhiều để chuẩn bị cho một cái tết, một mùa xuân no đầy. Đối với những du khách ưa thích nhịp sống hiện đại, họ chọn ghé thăm các trung tâm thương mại hoặc khu mua sắm, vui chơi giải trí như Royal City, Times City,... Mùa xuân cũng là mùa của các ông đồ xưa – nay viết thư pháp bên tường Văn Miếu, quanh các đình chùa miếu mạo Hà Nội. Người tha phương trở về quê hương ăn tết. Hà Nội trở nên bình yên và đỡ chật chội biết bao nhiêu.

Kể về mùa xuân Hà Nội, không thể không kể đến những lễ hội mùa đầu tiên trong năm. Lễ hội mùa xuân Hà Nội là sự gắn kết cộng đồng kỳ diệu, là bí quyết tinh thần nối giữa quá khứ và hiện tại. Chúng ta có thể kể đến lễ hội Gò Đống Đa, lễ hội đền Hai Bà Trưng, lễ hội thờ bà Tấm làng Sủi- Phú Thị, lễ hội thờ thần Đồng Cổ làng Văn Trì...Trong các lễ hội xuân đó, bao giờ cũng có múa Rồng, múa Lân, thể hiện rõ nét khát vọng mưa thuận gió hòa ngàn đời của người dân châu thổ Bắc Bộ, và bộc lộ cái tinh thần Thăng Long– tinh thần Rồng thăng lên của người dân Kinh Kỳ- Kẻ Chợ...

Có thể nói, mùa xuân ở Hà Nội là một bức tranh động vô cùng đẹp đẽ, để ai lưu giữ kí ức về nó dù chỉ một lần cũng không thể nào quên được.