

Hướng dẫn soạn bài Tập đọc: Ông Trọng thả diều SGK Tiếng Việt 4

Nội dung chính

Chuyện kể về Trọng nguyên Nguyễn Hiền. Khi còn nhỏ, ông đã thông minh, hiếu học và mê thả diều. Dù nghèo không thể đi học, ông vẫn tự học bằng những vật dụng quanh mình, vẫn giữ thú vui thả diều. Ông đi thi và đỗ Trọng nguyên khi mới mười ba tuổi.

Câu 1 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4) : Tìm những chi tiết nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền

Trả lời:

Đó là những chi tiết:

- Học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường.
- Có hôm thuộc hai mươi trang sách mà vẫn có thì giờ chơi diều.

Câu 2 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4) : Nguyễn Hiền ham học và chịu khó như thế nào?

Trả lời:

Vì nhà nghèo quá phải bỏ học. Đi chăn trâu, dù mưa gió thế nào chú cũng đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ. Tối đến đợi bạn học xong mới mượn vở về học.

Sách của Hiền là lưng trâu, nền cát. Bút là ngón tay hay mảnh gạch vụn, đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Nếu có kì thi Hiền làm bài vào lá chuối khô nhờ bạn xin thầy chấm hộ.

Câu 3 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4) : Vì sao chú bé Hiền được gọi là " ông Trọng thả diều"?

Trả lời:

Người ta gọi cậu bé Hiền là ông Trọng thả diều, vì Hiền đỗ trọng lúc 13 tuổi và là một cậu bé nổi tiếng ham chơi diều

Câu 4 (trang 105 sgk Tiếng Việt 4) : Tục ngữ hoặc thành ngữ nào đã cho (SGK trang 105) nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên

Trả lời:

Chọn b: Có chí thì nên

Nội dung: Câu chuyện nhằm ca ngợi cậu bé Nguyễn Hiền thông minh, có chí đỗ Trọng Nguyên năm 13 tuổi- một ông trọng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước ta